

Woensdag 23 Febr. '42

Om in de gelegenheid te komen een nieuw orgel te plaatsen werd door Ds v. d. Haas een orgelfonds opgesteld waarin een ieder des gedachtenis zijns geboortedag, dus zijn verjaardag een bijdrage schonk ter bereiking van dit doel. Om ook hier tegens den Heere en ook Ds. v. d. Haas het opgerichte doel uiting van dankbaar te tonen volgt hier een kort gedichtje.

Een orgelfonds werd opgesteld,
Waar iederejarige kan geld,
Een klankkoord bij wil dragen,
In vind dit ook een mooi idee
En doe hieraan ook gaarne mee,
Ter blijdschap mijner verjaaring,
Opdat er niet ons kerkgebouw
De goedheid en des Heeren Arouw,
In ruiv're klank word opgesongen,
Want dit is toch het hoogste goed,
Dat God de mens wil leren,
Met hart en mond de naam van Hem,
Ja, Hem alleen zal eeren.

23 Febr. '42

M. v. d. Wijk