



Voederogen.

Heer Aot ons genoege werd op 12 Januari 1949 door onze
geachte voorganger en Heer Aot de Heer Armus getraekt te
komen Aot op rickting eener meisjesvereniging
In een daartoe bijeengeropen vergadering werd met algemene
stemmen besloten hier toe over te gaan.

Hoewel men aanvankelijk slechts elf leden telde werd hieruit
reeds het bestuur gekozen uit de volgende personen bestaande
Bij acclamatie Aot eere-voorzitter de Eerw. Heer Armus.

Aot plaatsverv. presidente: M. v. d. Werh.

Aot secretesse: Mej: W. Bok.

" penningmeesteresse Mej: G. Groenewald.

Bij stemming ontving onze vereniging de schoone naam:
"Esther" hetwelk besekent "Sterreglans".

Al spoedig groeide onze vereniging aan Aot 25 leden en
werd ons bestuur aangerouwd met plaatsverv. sec. Troude v. d. Werh.
met plaatsverv. penng. Jeantje Bok.

Moge onze vereniging waarlijk sterreglans bevonden
worden en moge Heij Koninkrijk onder ons uitgebreed
worden door middel van dese eenvoudige maar Aot welke
rijke vergaderingen.

De plaatsverv. presidente M. v. d. Werh

12-1-1949

De wijsheid der verstandigen zal teniet moeten worden
zal er plaats komen voor Stem die is: de weg de
waarheid en het leven.